

Kaarsen kunnen niet bidden maar ze scheppen
wel sfeer en betekenen veel in ons leven:

Iedere kaars is als een weerschijn van het licht, dat
in Bethlehem het donker van de wereld verlichtte.

Zoals het kaarslicht licht in het donker is moge
ook ons leven licht worden door het leven van
Jezus,
dat ook de boodschap voor ons leven is.

De kaars herinnert ons aan de doop,
het begin van onze weg met Christus
en aan onze roeping tot eeuwig leven.

Moge het licht uw leven steeds meer verlichten.

Kaarsen kunnen niet bidden maar ze scheppen
wel sfeer en betekenen veel in ons leven:

Iedere kaars is als een weerschijn van het licht, dat
in Bethlehem het donker van de wereld verlichtte.

Zoals het kaarslicht licht in het donker is moge
ook ons leven licht worden door het leven van
Jezus,
dat ook de boodschap voor ons leven is.

De kaars herinnert ons aan de doop,
het begin van onze weg met Christus
en aan onze roeping tot eeuwig leven.

Moge het licht uw leven steeds meer verlichten.

Kaarsen kunnen niet bidden maar ze scheppen
wel sfeer en betekenen veel in ons leven:

Iedere kaars is als een weerschijn van het licht, dat
in Bethlehem het donker van de wereld verlichtte.

Zoals het kaarslicht licht in het donker is moge
ook ons leven licht worden door het leven van
Jezus,
dat ook de boodschap voor ons leven is.

De kaars herinnert ons aan de doop,
het begin van onze weg met Christus
en aan onze roeping tot eeuwig leven.

Moge het licht uw leven steeds meer verlichten.

Heer,
ik steek hier een kaars op.
Misschien weet ik niet precies, wat ik kan of moet bidden.
Deze kaars is een klein deeltje van mij,
van hetgeen ik ben, en van hetgeen ik heb.

Moge ze een licht zijn, waardoor U mij verlicht
bij mijn problemen en mijn beslissingen.
Een vuur, waarin U in mij alle trots en egoïsme
en onreinheid verbrandt,
een vuur, waarmee u mijn hart verwarmt
en mij leert lief te hebben.

Heer,
ik kan niet lang in de kerk blijven.
Met deze brandende kaars laat ik iets van mij zelf hier,
dat ik u wil geven. Help mij mijn gebed in mijn doen en
werk van deze dag voort te zetten.

Heer,
ik steek hier een kaars op.
Misschien weet ik niet precies, wat ik kan of moet bidden.
Deze kaars is een klein deeltje van mij,
van hetgeen ik ben, en van hetgeen ik heb.

Moge ze een licht zijn, waardoor U mij verlicht
bij mijn problemen en mijn beslissingen.
Een vuur, waarin U in mij alle trots en egoïsme
en onreinheid verbrandt,
een vuur, waarmee u mijn hart verwarmt
en mij leert lief te hebben.

Heer,
ik kan niet lang in de kerk blijven.
Met deze brandende kaars laat ik iets van mij zelf hier,
dat ik u wil geven. Help mij mijn gebed in mijn doen en
werk van deze dag voort te zetten.

Heer,
ik steek hier een kaars op.
Misschien weet ik niet precies, wat ik kan of moet bidden.
Deze kaars is een klein deeltje van mij,
van hetgeen ik ben, en van hetgeen ik heb.

Moge ze een licht zijn, waardoor U mij verlicht
bij mijn problemen en mijn beslissingen.
Een vuur, waarin U in mij alle trots en egoïsme
en onreinheid verbrandt,
een vuur, waarmee u mijn hart verwarmt
en mij leert lief te hebben.

Heer,
ik kan niet lang in de kerk blijven.
Met deze brandende kaars laat ik iets van mij zelf hier,
dat ik u wil geven. Help mij mijn gebed in mijn doen en
werk van deze dag voort te zetten.

Heer,
voor mij staat deze kaars.
Haar vlam is onrustig,
klein en dan weer groot;
Heer, ook ik ben vaak onrustig.
Laat mij tot rust komen.

Zij geeft mij licht en warmte.
Heer, laat ook mij een licht voor de wereld worden.

De kaars wordt kleiner en licht gevend verteert ze zich.
Heer, maak mij bereid te dienen.

Met deze kaars kan ik andere kaarsen aansteken.
Heer, laat mij een voorbeeld
voor andere mensen worden.

©Vienna International Religious Centre

www.virc.at

NEEM

EN

LEES



Heer,
voor mij staat deze kaars.
Haar vlam is onrustig,
klein en dan weer groot;
Heer, ook ik ben vaak onrustig.
Laat mij tot rust komen.

Zij geeft mij licht en warmte.
Heer, laat ook mij een licht voor de wereld worden.

De kaars wordt kleiner en licht gevend verteert ze zich.
Heer, maak mij bereid te dienen.

Met deze kaars kan ik andere kaarsen aansteken.
Heer, laat mij een voorbeeld
voor andere mensen worden.

©Vienna International Religious Centre

www.virc.at

NEEM

EN

LEES



Heer,
voor mij staat deze kaars.
Haar vlam is onrustig,
klein en dan weer groot;
Heer, ook ik ben vaak onrustig.
Laat mij tot rust komen.

Zij geeft mij licht en warmte.
Heer, laat ook mij een licht voor de wereld worden.

De kaars wordt kleiner en licht gevend verteert ze zich.
Heer, maak mij bereid te dienen.

Met deze kaars kan ik andere kaarsen aansteken.
Heer, laat mij een voorbeeld
voor andere mensen worden.

©Vienna International Religious Centre

www.virc.at

NEEM

EN

LEES

